



BINDING

**Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude
33e jaargang No 8, 27 november 2020**

Gij die in den beginne hebt geroepen:

Licht

en de duisternis vluchtte,

Dag

en de nacht kroop ineen,

Mensen

en uit het onbestaanbare werden wij mensen



*Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan,
Gij die ons verwarmd hebt,
voer ons terug naar de oase van Uw wil,
stel Uw bedoeling veilig,
grondvest opnieuw dit huis vol mensen,
deze aarde.*

Tot vrede strekke ons Uw naam:

“Ik zal er zijn”.

Huub Oosterhuis



Internetinformatie

Dorpskerk

www.dorpskerkabcoude.nl



OM TE BEGINNEN

Goed heilig

Op 't gevaar af van glad ijs in november. Het risico bestaat uitgemaakt te worden voor linkse dominee – dan wel kerkelijk werker met preekconsent, maar ik vrees (waarom eigenlijk?) eerder te behoren tot wie de kerk in het midden willen houden. Ik ga het hier hebben over vrijheid van meningsuiting. Een onderwerp dat deze dagen vaak naar voren komt.

Laten we beginnen met vrijheid. Als we om ons heen kijken in de wereld beseffen we steeds weer dat we in een prachtig land leven, zoals premier Rutte aangaf (wie beweert dat ik links ben?). Meer en meer landen lijken de kant op te gaan van autoritaire leiders die het niet te nauw willen nemen met een begrip als vrijheid. Op een paar uur vliegen hiervandaan worden journalisten opgesloten en wie anderszins zijn mond open doet op een manier die de machthebbers niet bevalt, mag ook vrezen voor zijn vrijheid of zelfs zijn leven. Nee, die kant willen we niet op. Het is een groot goed te mogen zeggen wat je bezighoudt, ook al zijn er ook in Nederland grenzen aan vrijheid. Die liggen bij het oproepen tot haat en geweld.

Toch komt er weer discussie, laatst weer over een verbod op het beledigen van 'de profeet'. Het gaat me hier niet om welke religie in het geding is, het gaat om de risico's van mogelijkheid van inperking van vrijheid. De intocht van Sinterklaas bracht de gevoelens in elk geval dichterbij. Immers, de makers van het programma hadden bij wijze van grapje het Limburgse plaatsje Kruisigem verzonnen, ergens naast een Christusbeeld. Dat deed veel christenen pijn. De vraag is dan of een kinderprogramma dat voor iedereen bedoeld is, daar verstandig aan doet. Niet leuk, maar het mag. Maar moet het zo nodig?

En zo komen we richting ons geliefd geloof. Van de Sint naar wat is goed en heilig? Of anders gezegd: van Sint naar 't Kind. We leven tegenwoordig in een cultuur waarin iedereen te pas en te onpas roept wat hij of zij denkt. Op de sociale media is het geschreeuw en geroep toeter luid en duidelijk te horen, en de kranten en TV nemen het wat graag over. Het heeft in elk geval veel mensen schade berokkend. In hoeverre willen we hier als kerkmensen aan meedoen? 'Ik zeg wat ik denk', maar... misschien moeten we meer gaan nadenken voordat we wat zeggen. Hoe heilig is de ziel van de ander? Vrijheid is een groot goed, de vrijheid van het gebed kan niemand ons

afnemen. Dat is iets om over te denken op weg naar de geboorte van het Kind, op weg naar Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen...

Tot slot: hoe mooi is het om bij alle rumoer in de wereld de stilte te zoeken. Taizé heeft een prachtige bewerking van psalm 62: *Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen, mijn heil komt van Hem. Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.*

Eric Citroen



Herdenking van de overledenen

Op zondag 22 november herdachten we hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

We noemden hun naam en ontstaken licht voor hen – in het vertrouwen dat Christus Zijn licht over hen zal schijnen. Er was ook gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken.



2019

14 nov	Helena Petronella van der Meer -de Goeij	92 jaar
28 nov	Johannes Veenemans	88 jaar

2020

17 april	Gesina Karla Mollema-Kleijn	76 jaar
26 mei	Catharina Johanna Maria Willekens	90 jaar
17 juli	Margje Gentenaar – van Vliet	80 jaar
21 juli	Berty Trouw- Moen	89 jaar
14 aug	Thomas Willig	78 jaar
31 aug	Roelof Herman Mollema	79 jaar
4 sep	Maria Johanna van den Broek- Visser	83 jaar
18 sep	Willem Johannes van Teeseling	86 jaar
3 okt	Gerda Verbree-Koot	64 jaar
16 okt	Aria Quartel	80 jaar

Met eerbied gedenken wij

*Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven, voor wie zij waren
voor ons en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.*

*Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,
Onvervangbaar blijven zij, déze speciale mensen.
Mens waren zij, te midden van ons.*

*Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,
God die de tranen droogt en leven geeft.*

Uit de pastorie

Over enkele weken nemen wij afscheid van de Dorpskerk. En daarna ook van de pastorie. We hebben een huis in Baambrugge kunnen kopen waardoor we toch in de buurt kunnen blijven wonen, ook voor de kinderen is dat erg prettig.

Maar eerst het afscheid van de Dorpskerk...

Allereerst, het is een vreemde tijd voor iedereen. Door de coronamaatregelen en voor de mensen die erdoor getroffen worden is er veel onzeker. Ook het afscheid zal anders zijn: geen volle kerk waar we nog eens gezamenlijk kunnen zingen, geen receptie, geen handen schudden... Het is allemaal anders dan we graag zouden willen, maar toch overheerst de dankbaarheid. Voor alle mooie momenten die we hier met elkaar hebben mogen meemaken: de kerkdiensten, de catechese met de jongeren, de drukke zondagmiddagen in de Kliederkerk, huiskamergesprekken, de oecumenische activiteiten...

Op deze plaats wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de samenwerking de afgelopen jaren: met kerkenraadsleden die veel werk verzetten, met Tineke die altijd de helpende hand bood, met de organisten en Else waardoor de diensten muzikaal enorm inspirerend werden, met Eric die mijn collega werd, met de vele vrijwilligers en ook mensen buiten de Dorpskerk.

Dankzij jullie heb ik hier als dominee een hele mooie tijd gehad en mijn werk kunnen doen. Enorm veel dank daarvoor!

We zullen nog Kerst vieren met elkaar; anders dan anders, maar de verhalen die we lezen en de liederen die we zingen zullen vertrouwd zijn en één ding centraal stellen: er is een Kind geboren, dat alle dingen nieuw zal maken. Mag dit Kind ons ook in deze tijd vrede geven, ons met elkaar verbinden. Ik wens u/jou een gezegend Kerstfeest!

Ds. Herco van der Wilt



Kerst in corona-tijd

We gaan onze voorbereiden op het Kerstfeest. Met Kind & Kerk hebben we een Adventsproject voorbereid en in de kerkenraad is al gesproken over de bijzondere diensten op Kerstavond en Kerstmorgen. Het zal anders gaan dan we graag zouden willen en tegelijk is nu nog niet duidelijk te zeggen hoe. Houd u de nieuwsbrief en/of de mededelingen in de kerkdiensten in de gaten om te horen wat wel/niet mogelijk is. We hopen dat we – hoe de omstandigheden ook zullen zijn- goede en inspirerende diensten met Kerst zullen beleven.

Ds. Herco van der Wilt

KERKENRAAD

Nieuwe datum gemeenteavond woensdag 24 maart 2021

Helaas kon de geplande gemeenteavond van 11 november wegens de opleving van het coronavirus geen doorgang vinden. De Kerkenraad hoopt de gemeenteavond nu op woensdag 24 maart 2021 te houden. Onderwerpen blijven:

- 1) De Plaatselijke Regeling
- 2) Het Beleidsplan 2021-2025

Bij de vorige Binding trof u de nieuwe Plaatselijke Regeling al aan, die u natuurlijk hebt bewaard. Vanwege het aangekondigde vertrek van onze predikant ds. Herco van der Wilt per 1 januari 2021 moet het concept-Beleidsplan 2021-2025 op diverse onderdelen aangepast worden. De Kerkenraad legt hier nu de laatste hand aan en hoopt het concept-Beleidsplan met de volgende Binding in 2021 mee te sturen.

Nieuwe ambtsdrager

Op zondag 15 november is Matthijs Schram in de Dorpskerk als diaken bevestigd. Daarnaast legde Dirk Jan Aldewereld, notulist van het College van Kerkrentmeesters, op zijn verzoek de belofte van geheimhouding af die hij intern op de vergadering uiteraard al gedaan had. De Kerkenraad is verheugd en dankbaar dat er toch weer gemeenteleden gevonden worden die zich willen inzetten voor het vele werk dat in onze gemeente gedaan moet worden.

Nieuwe leiding ‘Omzien’

Nog een mooi bericht. Onze kerkelijk werker Eric Citroen heeft aangegeven ‘Omzien’ van Bram Valenkamp te willen overnemen. Vanaf januari zal Eric de tweewekelijkse bijeenkomsten, maar nu **op de donderdagochtenden** gaan organiseren. Vanaf deze plek wenst de kerkenraad Eric en de vaste ‘Omzien-groep’ mooie en inspirerende ochtenden toe!

Afscheid ds. Herco van der Wilt

Op 1 oktober heeft onze predikant ds. Herco van der Wilt bekend gemaakt dat hij heeft gekozen voor een baan als geestelijk verzorger bij Arkin, een

instelling in Amsterdam die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt. Het nieuwe jaar begint voor hem en het gezin Van der Wilt met de nieuwe baan en uiteraard een verhuizing uit de pastorie. Voor het zover is, zullen wij als gemeente afscheid van hem nemen tijdens een kerkdienst op zondagmiddag 13 december om 14.30 uur in de Dorpskerk. Ook voor deze afscheidsdienst gelden uiteraard de dan geldende beperkingen i.v.m. corona. Houd de berichtgeving hierover in de gaten. Na zijn afscheidsdienst gaat dominee Van der Wilt dit jaar nog voor in de Dorpskerk op Kerstavond 24 december en op Eerste Kerstdag 25 december.

Kerstvieringen

Door het coronavirus is 2020 een geheel ander jaar geworden dan we onder normale omstandigheden hadden mogen verwachten. Nadat er in het voorjaar geruime tijd (digitale) kerkdiensten gehouden werden zonder gemeenteleden, beleefden we een periode waarbij bezoek weer welkom was. Eerst hielden we diensten met maximaal 30 aanwezigen, daarna werd het maximaal 100 personen. Met de opleving van het coronavirus in de zgn. ‘tweede golf’ is het bezoek nu weer beperkt tot maximaal 30 mensen. Op het moment van dit schrijven valt nog niet te zeggen hoeveel mensen er bij de Kerstvieringen op 24 en 25 december aanwezig mogen zijn. Vast staat wel dat (een deel van) de Cantorij op kerstavond zal zingen en (een deel van) de Cantorij op Eerste Kerstdag waar een gezinsdienst zal plaatsvinden, waarin ‘Godly Play’ een belangrijke plaats zal innemen.

Op naar het Licht

Tenslotte: velen zullen zich 2020 waarschijnlijk blijven herinneren als een jaar waarin veel van hem/haar werd gevraagd. Sommigen werden zelf geconfronteerd met het coronavirus en werden ziek. Anderen maakten ziekte en/of overlijden mee in hun directe omgeving. Voor verschillende mensen was er misschien minder werk, of misschien juist meer.

Door de beperkingen die er van overheidswege opgelegd werden (en worden), waren er daarnaast minder mogelijkheden in onze gewone dagelijkse contacten. We moesten en moeten afstand bewaren en de



voorzorgsmaatregelen -u kent ze inmiddels uit het hoofd- in acht nemen.

Gelukkig is het virus niet overdraagbaar per telefoon.

En ook kaartjes zijn voor zover wij weten virusvrij! Met het Kerstfeest in het vooruitzicht, hoop ik oprecht dat we met elkaar het contact blijven bewaren en een toekomst tegemoet mogen zien waarbij we elkaar ook weer met minder afstand kunnen ontmoeten en begroeten.



Namens de Kerkenraad wens ik u een goed en bovenal hoopvol Kerstfeest toe.

Frits Kutschenreuter, voorzitter Kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Bankrekeningnummer vervalt

De kerkelijke gemeente gaat een bankrekeningnummer opzeggen waar vroeger de bijdragen voor het kerkblad De Binding op werden ontvangen. Vanwege digitalisering van onze administratie is het niet nodig om een aparte bankrekening voor alleen dit doel aan te houden. Tegelijkertijd wordt hierdoor op kosten bespaard en dat bespaarde geld zetten we liever in voor andere belangrijke dingen waar we kerk voor zijn. Het bankrekeningnummer NL03INB0001345259 wordt al een tijd niet meer gebruikt en zal binnenkort vervallen. De kerk behoudt twee bankrekeningnummers. Voor bijdragen van lidmaatschap (Kerkbalans), Eindejaarscollecte en kerkblad De Binding kunt u de gebruikelijke bankrekeningnummers gebruiken: NL86INGB003170469 of NL35RABO0300566050. We hopen dat als u het oude bankrekeningnummer nog hebt gebruikt, u vanaf nu uw bijdrage gaat overmaken naar deze bankrekeningnummers. **Het blijft wel van belang om een omschrijving te vermelden.**

Elwin Versluis

Volkskerstzang 15 december online

Samen zingen in een volle kerk, naar verhalen luisteren.... zoveel mensen hebben goede herinneringen aan de jaarlijkse Volkskerstzang. Maar zoals bekend: dit jaar is alles anders. De Volkskerstzang, een activiteit van de oecumene Abcoude, wordt dit jaar volledig online gehouden. Dit is een



wijziging van de informatie in de vorige Binding. Het kerstverhaal wordt gelezen door Debora Pijpers en er is een korte meditatie door Susan van Agten en Eric Citroen en er is uiteraard veel muziek. Er wordt medewerking verleend door een afvaardiging van de vertrouwde Abcouder Harmonie en een afvaardiging van de Cantorij o.l.v. Else Sterk. Peter Staats speelt op het orgel. De dienst en uitzending wordt als altijd gehouden in de Dorpskerk. Dit jaar op dinsdag 15 december, aanvang 19.30 uur. Deze dienst is online te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Luister en zing thuis mee met vele bekende kerstliederen! Zo hopen we dat er toch een fijne verbondenheid met elkaar kan zijn in de aanloop naar kerstmis. Kijkt, luistert en zingt u thuis mee?

Namens Commissie Volkskerstzang
Eric Citroen



KERKDIENSTEN

De kerkdiensten worden ook in deze tijd gehouden in de Dorpskerk en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Het is volgens de richtlijnen van het RIVM mogelijk om onze kerkdiensten met 30 personen te bezoeken. Er zijn enkele belangrijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus: bij klachten blijf je thuis en je laat je testen. Je zorgt voor een goede hygiëne met veel handenwassen en je houdt 1,5 meter afstand van anderen.

Met betrekking tot het dragen van mondkapjes het volgende. Het wordt aanbevolen om op het moment van het zich verplaatsen in de kerk een mondkapje te dragen. Formeel verplicht de overheid dit niet, de kerkenraad dus ook niet. Maar het wordt op prijs gesteld. Dit uit oogpunt van eigen veiligheid en die van anderen.

Iedereen kan alle kerkdiensten beluisteren en bekijken op www.kerkdienstgemist.nl.

Een groot voordeel van de uitzendingen via deze website is dat de diensten zowel direct tijdens de kerkdienst te beluisteren en bekijken zijn, als later op elk ander gewenst moment.

In deze tijden van digitale kerkdiensten wordt er in de kerk uiteraard zoals gebruikelijk ook aandacht gevraagd voor de noden om ons heen. In de kerk kunt u uw gaven bij de deur in een daartoe bestemd mandje deponeren.

U kunt ook thuis uw giften voor de diaconie overmaken naar ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude. Uw bijdrage voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters kunt u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude.

Namens betrokkenen alvast dank.

29 november

10.00 uur

Ds H.J. van der Wilt *Eerste Advent* orgel Evert Hoogenstraaten

Eerste collecte: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel Oekraïne

Tweede collecte: Kerk en Eredienst

- 6 december** **Mevr.ds. Julia van Rijn, Leiden** *Tweede Advent*, orgel Frits Heil
 10:00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel, Kinderen en Diaconaat
 Tweede collecte: Klimaat Beeld en Geluid
- 13 december** **Ds. H.J. van der Wilt** *Derde Advent, Afscheidsdienst, viering Heilig Avondmaal*
 14:30 uur m.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk,
 orgel Lieuwe Visscher
 Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Klimaat Beeld en Geluid
- 20 december** **Eric Citroen** *Vierde Advent*
 10:00 uur orgel Evert Hoogenstraaten
 Eerste collecte: Stap Verder
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst
- 24 december** **Ds. H.J. van der Wilt** *Kerstdienst*
 22.00 uur m.m.v. zangers Cantorij o.l.v. Else Sterk,
 orgel Frits Heil
 Eerste collecte: Voedselbank De Ronde Venen
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst
- 25 december** **Ds. H.J. van der Wilt** *Eerste Kerstdag gezinsdienst* met ‘Godly Play’
 10.00 uur m.m.v. Kind en Kerk, zangers Cantorij o.l.v. Else Sterk, orgel Paul Germans
 Eerste collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel Griekenland
 Tweede collecte: Missionair ‘Daarom Kerst’
- 27 december** **Ds. Sjaak van ’t Kruis**, orgel Frits Heil
 10:00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst

- 31 december** **Mevr. ds. Henriette van Dunné**
Oudejaarsdienst
 19:30 uur m.m.v. Cantorij o.l.v. Else Sterk
 orgel Lieuwe Visscher
 Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Klimaat Beeld en Geluid
- 3 januari 2021** **Mevr. ds. M. van der Berg-Los**
 orgel Evert Hoogenstraaten
 10:00 uur Eerste collecte: Hulpfonds
 Abcoude/Baambrugge
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst
- 10 januari** **Ds. Ad Alblas**
 10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder
 Tweede collecte: Beeld Klimaat en Geluid
- 17 januari** **Mevr. ds. Eikelenboom**
 10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Ondersteuning Gemeentes
- 24 januari** **Eric Citroen**
 10:00 uur Eerste collecte: nader te bepalen
 Tweede collecte: nader te bepalen
- 31 januari** **Ds. O. van Dongen**
 10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Sirkelslag
- 7 februari** **Ds. J. Esveldt**
 10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie: Bangladesh
 Werelddiaconaat
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst

Elke zondagmorgen is er crèche in 't Hoogt.

Jonge kinderen kunnen ook het begin van de dienst meemaken en wanneer de oudere kinderen naar de kindernevendienst gaan, kunnen zij naar de crèche. Tijdens de collecte mogen alle kinderen en baby's (terug) in de kerk komen. Vanaf 9.50 uur is er iemand van de crèche aanwezig.

Crècherooster

29 november	Marjan
6 december	Johan
13 december	Marloes
20 december	vakantie
25 december	Johan
27 december	Ida

De invulling voor januari/ februari is nog niet bekend.



Sirkelslag Kids

Op vrijdagavond 20 november speelden we weer Sirkelslag KIDS!

Het thema van Sirkelslag KIDS was 'Op avontuur met Paulus'. We volgden de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. We stapten dit jaar met Paulus in de boot om een spannende reis te maken!

Aan het thema was ook een diaconaal project van Kerk in Actie gekoppeld: ['Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland'](#). Dit project kwam in het spel op meerdere manieren terug.

Net als andere jaren ging het in deze editie weer om moed, creativiteit, kennis, snelheid en inzicht.

Namens het Sirkelslagteam, Caroline Nagel

Taizé-vieringen in De Ronde Venen

29 november	De Rank	Mijdrecht
27 december	H. Antonius van Padua	De Hoef
31 januari	Ontmoetingskerk	Wilnis



OMZIEN

Beste vrienden en volgers van Omzien, jammer dat we nog niet samen kunnen komen. Maar inmiddels heeft u een OMZIEN- NIEUWSBRIEF ontvangen! Deze gaat u nu maandelijks krijgen. Voor de volgende, de Sint Nicolaas-nieuwsbrief, is u gevraagd om mij een spannende anekdote uit uw kindertijd toe te sturen van hooguit 30 woorden. Hoe beleefde u vroeger bij u in het gezin St. Nicolaasfeest? De mooiste verhalen worden gepubliceerd! Ik ben benieuwd! De volgende Nieuwsbrief wordt uitgereikt rond vijf december. Bram Valenkamp 0294 – 284361

Interkerkelijke Wandeltochten De Ronde Venen

Ondanks de beperkingen i.v.m. de Corona- crisis, zijn we met de groep Abcoude op beperkte schaal doorgedaan met als startpunt Dr. van Doornplein. We hielden ons zoveel mogelijk aan de regels. Met 7 personen zijn we begonnen en nu lopen we met 4 personen. Om persoonlijke afwegingen zijn we niet voltallig. Deze week hebben we de laatste tocht. Voor het volgende seizoen zijn er al weer plannen, indien het logistiek toegestaan wordt, gaan we onze openingstocht herhalen van 7 jaar terug: DE GRENZENLOOP langs onze nieuwe GEMEENTE. Dat is een wandeling van 7 x 10 km. We hopen dat dit door kan gaan. Zo rond half maart gaan we hiervoor van start. In het februarinumnummer hoop ik met positieve berichten de start te kunnen aankondigen. Bram Valenkamp 0294- 284361



VAN DE REDACTIE

De redactie wenst iedereen ondanks alle coronamaatregelen toch fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2021!

PASTORAAT

Predikant

Onze predikant ds. Herco van der Wilt is voor alle pastorale vragen en situaties beschikbaar op **maandag, dinsdag en woensdag**. Overige dagen in overleg. U kunt hem bereiken op tel.nr. **0294-773068** of **06-14996253**. Zijn mailadres is **dominee@pknabcoude.nl**

Op **maandagochtend tussen 10:00u en 12:00u** is de predikant aanwezig in 't Hoogt tijdens een inlooptochtend in 't Hoogt (naast de kerk).

Kerkelijk werker

Eric Citroen is bereikbaar voor ouderenpastoraat via tel. 06- 50677403 (spreekt u s.v.p. voicemail in) e-mail ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl
Wisselend op donderdag en vrijdag aanwezig in 't Hoogt.

Ouderlingen en diakenen

U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit.

Claartje van Andel	06-51315993	ouderling
Hanny van den Bosch	06-33631863	diaken
Josien Dijkstra	020-3650167	diaken
Gera Hoorweg	284969	ouderling
Henk van Kessel	281911	ouderling
Frits en Ida Kutschenreuter	283332	ouderling en diaken/ diaken
Nick de Snoo	284286	ouderling
Elwin Versluis	06-12311211	ouderling
Imre Westerik	persoonlijk benaderen	diaken

Bezoekmedewerkers

Vanouds zijn er in onze gemeente meer mensen actief betrokken bij het bezoekwerk dan alleen de kerkenraadsleden. Zij zijn de 'ogen en oren' in onze gemeente en u kunt zelf contact met hen opnemen.

Marjan van Riemsdijk	285388	Teus de Haan	281260
Wout Wessel	284783	Cees Jansen	281560
Marry Willig	251923	Janny vd Klok	283645

Adressenlijst**telefoon: netnummer 0294-**

- Predikant: Ds. Herco van der Wilt
Piet van Wijngaertdlaan 52, 1391 AW Abcoude 773068
dominee@pknabcoude.nl
- Kerkelijk Werker
Eric Citroen 06- 50677403
e-mail ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl
- Scriba: Claartje van Andel 06 -51315993
Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude
scriba@dorpskerkabcoude.nl
- Organistencoördinator:
Richard Sprey 06-20131031
Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude
r.en.w.sprey@planet.nl
- Dorpskerk: Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude.
Postbus 38 1390AA Abcoude
- Koster: Tineke Hennipman tel. 06-44620963
Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude 284499
- 't Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK
Beheer: Anouk de Snoo 06-40945032
Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u 't Hoogt huren voor
feesten, verjaardagen of festiviteiten.
Verhuur via: beheer.hoogt@live.nl en
Marjo Dierx 06 26402413 en/of 281601
- Diaconie: Hanny van den Bosch 284099
Piet van Wijngaertdlaan 26 1391 VD
Financiële administratie: Liesbeth Boswijk 284864
Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude
ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude
- Werkgroep Kind en Kerk:
Caroline Nagel, Holendrecht 17, 1391 VT Abcoude 281325
- Jeugdouderling: vacant
- Algemene zaken kerkelijk bureau:
Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude 284301

Autodienst: Teus de Haan
Moinatstraat 8, 1391 TV Abcoude 281260

Collectebonnen bestellen:
Coupures: 20x €1,00 20x €1,50 20x €2,50
Maak het gewenste bedrag over naar
NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar
eversluis@gmail.com graag met uw adresgegevens
t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude
Elwin Versluis 06-12311211

College van Kerkrentmeesters:
Post(adres): Dirk Jan Aldewereld,
dj.alderwereld@outlook.com
Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude 285059

Banknummers Protestantse Gemeente Abcoude
Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50

Administratie Binding:
Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude
j.wieringen1@chello.nl 284442
NL86 INGB 0003 1704 69
t.n.v. Kerkblad de Binding

ANBI zie www.pknabcoude.nl/ANBI

Reservering gebruik Dorpskerk:
Henk van Kessel hvankessel@hetnet.nl 281911
of 06-20096289
Piet van Wijngaertdlaan 62, 1391 AX Abcoude of/ en
Elwin Versluis e-mail: eversluis@gmail.com
Willem van Abcoude laan 4 1391 CD Abcoude 06-12311211

Cantorij: Else Sterk
Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude, 267539
elsesterk@hotmail.com

Kerkelijke ledenadministratie

Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E-mail: Abcoude.pkn leden@kpnplanet.nl Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk contact houden met u.

VlaanderenMeybaum

MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN

Aan - en Verkoop - Beheer - Taxatie



Koppelkade 1
1391 CT Abcoude
Tel.: 0294-281670
Fax.: 0294-288397
info@vlaanderenmeybaum.nl
www.vlaanderenmeybaum.nl



mee leven

Rob van de Velde

Uitvaartverzorging met alle begrip

Tel. 0294-293063 Abcoude/Baambrugge

Tel. 0297-583448 Vinkeveen

Kantooradres:

Voorbancken 3

3645 GV Vinkeveen

E-mail: info@robvandevelde.nl

www.robvandevelde.nl



BEAUTIFUL GOODBYES

JACK LIGTVOET UITVAARTVERZORGING

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden:
dag en nacht bereikbaar
06-26056999



www.beautifulgoodbyes.nl
info@beautifulgoodbyes.nl



van gelderen & stork uitvaart

- waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer
- elke 3^e donderdag van de maand van 13:00 tot 15:00 uur uitvaartspreekuur in 't Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude
- voor melding van overlijden
24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997

Je kunt maar één keer afscheid nemen
www.vangeldererstorkuitvaart.nl





ND

NOTARISKANTOOR

DERKMAN

Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
0294 28 12 27

jderkman@notarisderkman.nl
www.notarisderkman.nl

NOTARIEEL JURIDISCH MAATWERK

**NOTARIËLE DIENSTVERLENING MET
PERSOONLIJKE AANDACHT**



Personen- en familierecht • Estate planning • Vastgoed • Ondernemingsrecht

Luxe Brood- en Banketbakkerij

Both

Kerkplein 4 * Abcoude * 0294 281336



Loon- en verhuurbedrijf André Hopman

Gein-zuid 10 * 1391GT * Abcoude

Tel nr. 06-49305160

andre.hopman@hotmail.com

Redactie:

De volgende Binding komt uit op 12 februari

Kopij hiervoor inleveren uiterlijk **maandag 1 februari 12.00 uur.**

E-mail: binding@dorpskerkabcoude.nl

of op het redactieadres:

Piet van Wijngaerdtlaan 62, tel : 281911

Verspreiding:

Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442

B. Timmermans : tel. 283709

**GELUKKIG NIEUWJAAR**

Nummer	Kopijstop	Tijd	Verschijningsdatum
1	1 februari	12.00 uur	12 februari
2	15 maart	12.00 uur	26 maart